

God eftermiddag alle sammen

*Godt nytår, kære albertslundere.* Sådan var overskriften på min nytårsstatus, der blev bragt i Albertslund Posten mellem jul og nytår.

Og kære albertslundere, det er jo netop jer; og jeg synes det her i dag er passende at gentage mig selv, *så godt nytår alle sammen.*

### **Det royale**

I dag er det 14 dage siden, at hele Danmark var samlet om at sige stor tak til Dronning Margrethe den 2.

Et hav af mennesker var samlet i vores hovedstad om at flage og sige tak for den store og flotte indsats som majestæt gennem 52 år. Meget velfortjent.

Flagstangen på den runde p-plads ved rådhuset blev rejst for 20 år siden på baggrund af stor administrativ foretagsomhed. Nogen mente, kommunen burde være i stand til at flage, når kronprinsparret skulle vies i foråret.

Så på sæt og vis er Albertslund på forhånd *forbundne og forpligtet med vores nye kongepar.*

Tilbage i juni 2004 forlod jeg rådhuset sammen med et af de daværende mangeårige konservative byrådsmedlemmer. Da vi nåede parkeringspladsen, så han op på flagstangen og sagde: *Sig mig en gang, er vi ikke gået hen og blevet lidt småborgerlige i Albertslund.*

Han rejste senere fra byen.

Ganske som Dronning Margrethe d. 2. har formået på enestående vis at samle os som folk – også udover nytårsaften – knytter vi tilsvarende forventninger til Kong Frederik d.10. En monark af morgendagen – en samlende figur.

For der er brug *for at samle.*

Og samle, det er lige hvad vi gør i dag. For i dag er i dag, hvor traditionen er, at vi netop samler alle jer, der i bestyrelser i daginstitutioner, skoler, grundejerforeninger, boligafdelinger og på anden vis bidrager til fællesskabet Albertslund.

I bidrager med en ekstra indsats og gør en forskel, som har betydning for mange.

Det vil jeg gerne på Kommunalbestyrelsens vegne sige jer; *stor tak for.*

Jeg håber, at vi vanen tro får en god eftermiddag sammen. En eftermiddag med god underholdning og et let traktement.

### **Chat GPT**

I 2023 var årets ord *Chat GPT*. Og jeg har – som jer vil jeg tro – mange gange i løbet af sidste år, oplevet talere, slutte af med;

At faktisk var det Chat GPT, der havde skrevet talen, og ikke personen selv.

Det er der ikke tale om i dag. *Så ved I det.*

Meeeee måske er det her den sidste udgave, som ikke i et eller andet omfang er skrevet af Chat GPT. *Hvem ved.*

I hvert fald er det den vej, det går. Tidligere forudså jeg i en nytårstale som den her, at langt størstedelen af de nyheder, vi læser, vil være autogenerede. 80% i 2025. Det er tæt på, at det tal bliver nået.

*Sådan er det bare...* kunne man sige. Men nej. Det handler om, at vi klogt udnytter potentialerne i AI og ikke mindst er kritiske. Vi må være fornuftige og etiske, når vi giver kunstig intelligens en rolle i fremtiden.

Og vi må i fællesskab lykkes med at stå imod den megen misinformation, som med den udvikling flourerer. Det ser vi et utal af farlige eksempler på. Trump i USA, Putin i Rusland og i Mellemøsten.

Vi ser det også herhjemme.

Det er en trussel mod vores demokrati og sammenhængskraft, som vi altså ikke må undervurdere.

### **Enkelt verden til mere kompliceret verden**

Vi skriver i dag den 28. januar - og er derfor allerede godt i gang med det nye år og dermed fremtiden.

Omkring nytår læste jeg en artikel i Berlingske - som ikke var Autogeneret.

I artiklen beretter Sine Plambech, som er antropolog og filminstruktør, hvordan hun som mor med egne øjne har set, hvor hurtigt selve barndommen, forældreskabet og velfærdsstaten er blevet fundamentalt forandret.

Det gør hun med afsæt i hendes fire børn. Det er 27 år siden, hun fødte Julius i 1990'erne, siden fulgte Carl i 00'erne, Ella i 10'erne og senest Wilder i 20'erne.

Det er fire årtier, og Sines fortælling er fortællingen om enorme ændringer i børns opvækst og forældres vilkår, der har spredt sig som ringe i vandet til hverdagen og samfundet.

I de år har Sine Plambech set Julius' frie børneliv, hvor store flokke af børn legede i baggårde og på villaveje ved årtusindskiftet for at forsvinde ind i skærme.

Hun har mærket den rolige sikkerhed, som velfærdsstaten engang kunne give, blive til fortravlet uvished. Fra fem dage på barselgangen i 90'erne til nu – 5 timer.

Hun er gået fra at være mor i lykkelig uvidenhed, hvor intet nyt var godt nyt, til at blive informationsbombarderet med geolokation, diagnosesymptomer, Aula-beskeder, der konstant kræver opmærksomhed.

Den frie leg er forsvundet. Skærmene har overtaget. Velfærdsstaten er forringet. Informationsniveauet har givet bekymringerne og tvivlen fodfæste.

Sine oplever som andre, når politikerne taler om, at forældre der går ned i tid, **bryder** samfundskontrakten, så er det en samfundskontrakt, hvor vilkårene er blevet markant forringede.

Sine kan se det i stress og mistrivsel. I fortravlede forældre og pædagoger. I fornemmelsen af at skulle sikre sig selv med privat velfærd.

Det er det, der er sket. Den frie barndom er forsvundet. Vi er blevet mere isolerede.

Forældre farer vild i informationstætheden, og følelsen af, at velfærdsstaten træder til, når det gælder, er ved at gå tabt. *I hvert fald i Sine Plambechs øjne.*

Og jeg tror hun har fat i noget. I hvert fald er der ingen tvivl om, at vi har bevæget os fra at have levet i en mere enkelt verden til at leve i en mere kompliceret verden.

Og som Sine Plambech også beskriver, så ændrer det den måde, vi er sammen på. *Det skal vi tale med hinanden om.*

### **Kommissioner på stribe**

I forsøget på at få greb om den verden, *den mere komplicerede verden*, nedsætter regeringen og Folketinget et væld af kommissioner, som skal være med til at reformere.

Det får også betydning for hverdagen for os i kommunerne. Nye udspil som f.eks. ældreudspillet, der fylder for tiden, vil spille ind på og få betydning her i Albertslund.

Jeg tror det er vigtigt, at vi ser mulighederne i det – og er klar til at gribe boldene. For jeg tror vi alle kan se, at der er brug for udvikling.

Brug for at vi finder nye måder at gøre tingene på. Brug for, at vi i fællesskab bidrager til at komme godt frem – godt frem til fremtiden. At vi alle bidrager til *det samlende* i morgen.

Det kræver, at vi er forbundne og føler os forpligtede. Det er en fælles opgave, vi har.

Og det er ikke kun på ældreområdet. Også indenfor dagtilbudsområdet, skoleområdet og det specialiserede socialområde vil Christiansborg røre på sig. Også der må vi være åbne og se muligheder.

### **Vision som fælles forandringsvej**

I starten af valgperioden besluttede kommunalbestyrelsen en revideret vision for byen – om at være *den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber*.

Det er en politisk ambition om at sætte mål og retning, fordi vi i fællesskab – *lige her* – borgere, medarbejdere og politikere kan gøre en forskel. Først og sidst for borgerne i byen.

I den fælles mission har jeres store og engagerede indsats en vigtig rolle – *en stor betydning*. Igen; tak for det.

Visionen betyder så også – *nå ja, forandringer*.

Byen udvikler sig.

Og med den udvikling, bliver vi flere albertslundere i fremtiden. Det betyder fx, at vi skal have to nye skoler indenfor 15 år i Albertslund. Det kan lyde som "om lang tid", men er faktisk lige om lidt. De skoler skal måske indrettes på andre måder end vi er vant til, så de tager højde for de børn, der er nu *og i morgen*.

Det er bare et område. *Et eksempel*. Men der er også mange andre områder, hvor vi skal finde nye baner at spille velfærden ind på og være god kommune på.

Det har vi sammen et ansvar for – lad os kalde det et kædeansvar. Og det er også her i som råd, nævn og bestyrelser gør en vigtig forskel.

Vi har et fælles ansvar, vi må alle gøre os umage, gøre en god indsats og finde løsninger. Det er den fremtid, vi ser ind i og som vi skal bygge bro til.

Derfor er jeg også glad for, at alle partier i juni sidste år indgik en aftale om den kommunale ejendomsportefølje 10 år frem. Det er en fælles bro til fremtiden – som vi skylder albertslunderne. *Først og sidst.*

### **Grøn bro til fremtiden**

Jeg synes, at vi med aftalen til COP28 i midten af december fik lavet en god og klimavenlig bro fra 2023 og ind i 2024 med perspektiver for fremtiden.

Aftalen adresserer nemlig for første gang, at verden skal bevæge sig væk fra fossile brændstoffer.

Det er vigtigt. Og helt nødvendigt, hvis ikke klimaforandringerne skal løbe fra os, men vi vil lykkes med den grønne omstilling!

Det har vi både et ansvar for lokalt og globalt. Og jeg synes, vi er *grønt på vej* i Albertslund med udvikling af en ambitiøs affaldssortering, fart på udrulningen af LED-lamper og fjernvarme. Og så holdt vi en klimadag for de unge i byen, så vi kan få dem med på vognen, hvor Bedsteforældrenes Klimaaktion viste de unge vejen.

### **Nye bakker til byen**

Og når vi nu er ved vogne, så blev det sidste vognlæs jord kørt til Hyldager Bakker sidste år. Det betyder, at også den nordlige del af vores nye naturområde kan begynde at tage form med beplantning og etablering af stier og aktivitetspladser.

De sydlige bakker er allerede i fuld gang med at give rekreativ værdi, og mange af jer bruger dem. Det er lige som det skal være. Og det er jeg glad for. I 2023 indviede vi således også legepladsen med den fine isfugl, der måske kan blive et nyt vartegn for byen.

Bakkerne giver mere natur og mindre støj til byen – og på sigt giver de muligheder for at bygge nye boliger på Hyldagergrunden, så vi er endnu flere, der kan bidrage til et bæredygtigt Albertslund *socialt, økonomisk og klimamæssigt.*

Og apropos nye boliger: Så glæder det mig også, at det første rejsegilde til nye boliger i Hersted er taget, at der er lagt grundsten til første etape af Coop Byen og arbejdet med den nye bydel Vridsløse på fængselsområdet er godt i gang.

Den udvikling er jeg sikker på er god for Albertslund. Og det er en udvikling, som sker i tråd med og respekt for de værdier, som har gjort vores by til noget særligt. *Fællesskab, demokrati og bæredygtighed* er således gennemgående elementer.

### **Mere uddannelse til vores by**

Det glæder mig også, at vi med sporene til den nye letbane, der får stop ved Hersted og er på skinner i 2025, får udvidet uddannelsesmulighederne i det hjørne af byen. Til gavn for unge i hele hovedstadsområdet.

Next samler nemlig mange af deres erhvervsuddannelser i Hersted. Lige ved letbanen og skoven. Det bliver et kæmpe løft – af bydelen og uddannelsesmulighederne. Ikke mindst for albertslunds unge.

Kigger vi tilbage på 2023 er jeg også rigtig glad for, at klubberne Svanen og Bakkens Hjerter har fået nye miljørigtige bygninger, som børn og unge har stor glæde af. Nu og i fremtiden.

Det er gode skridt – *bæredygtige og for børnene*. Jeg ser frem til, at BaseCamp, som tog over efter AMC, kan få en fast placering og nye bygninger på Damgårdsvej.

Også arbejdet med nye bygninger til Børnehuset Brillesøen går i gang her i 2024. Det er jeg sikker på bliver rigtig godt alt sammen. Også selvom det ikke er helt uden udfordringer, bl.a. i forhold til genhusninger.

Børnelivet lever for fuld udblæsning i Albertslund. Det så vi også til de årlige begivenheder som børnefestugen, som i øvrigt i år kan holde 40 års jubilæum, de store rollespil i Vestskoven og Baunegårdens krybbespil. Bare for at give et par eksempler.

Også de store håndbold- og fodboldstævner på Stadion giver kæmpe værdi for byens børn – og børn på hele Sjælland.

### **Ny etape for byens ældre**

Lad os nu tage et kæmpe aldersskridt til vores ældre i byen. Hånden på hjertet har det ikke været den nemmeste proces at komme i mål med etape 3 af Albertshøj, men nu begynder livet i den del af centrum heldigvis snart.

Det er nemlig planen, at de første ældre borgere flytter ind i løbet af foråret her. Et nyt supermarked ser dagens lys senere på året – og også flere af vores kommunale tilbud får til huse der. I tæt forbindelse til etape 1 og 2 er jeg sikker på, at det bliver rigtig godt, og der netop kan komme nye veje til velfærd ud af det.

### **Et væld af gode kulturoplevelser – også i 2024**

Igen i 2023 har Albertslund manifesteret sig som den lille kulturhovedstad bl.a. med litterære folkehøringer på biblioteket, nye festivaler som Gennem Porten og Dødsgangen og teaterforestillinger fra Mungopark.

Jeg lover, at også 2024 byder på en masse god kultur og oplevelser, bl.a. her i Musikteatret. Vores rige kulturliv er nemlig med til at samle folk og gøre Albertslund til noget særligt.

### **Fred mellem nationer**

Verden forandrede sig for markant for to år siden, da Rusland invaderede Ukraine. *Fra fred til ufred*. Forhåbentlig ser vi ind i et 2024 med mere fred og mindre krig i verden. For det er der i den grad brug for.

Der er brug for mere fred i Europa, i Mellemøsten - *i verden*. Mere fred mellem nationer.

Tænk på, at vi her i Albertslund lykkes med at leve over 100 nationaliteter sammen. *Leve godt sammen*. Ja, nogle gange og i nogle tilfælde kræver det hårdt arbejde. Lidt ligesom i et ægteskab. Sådan er det, men jeg synes vi lykkes.

*Lad os også lykkes sammen i 2024.*

Og med de ord ønsker jeg jer alle et godt nytår. Rigtig mange gange tak for jeres indsats. I den mere komplicerede verden, vi lever i, er jeres indsats ikke blevet mindre vigtig, for jeres indsatser er med til, at borgerne i Albertslund er forbundne. Og det er godt at være.

*Tak skal I have.*

Nu overlader jeg scenen til et lille stykke danmarkshistorie – eller måske rettere til dronningen af danske tv-serier.

I får nemlig nu en lille forsmag på musicaludgaven af Lise Nørgårds elskede Matador, som får præmiere i midten af februar, og som der for tiden bliver øvet på højtryk til her i Musikteatret.

God eftermiddag og god fornøjelse.