



ALBERTSLUND I 1980'ERNE

I 1981 startede Albertslund Festuge, og den fortsatte til 2002 under samme navn. Det var en stor succes fra starten. Festugerne løb over 8 dage og havde et stort program af musik, dans, teater, revy, cabaret, film, oplæsning, udstillinger samt sportsarrangementer. I 1982 var Kim Larsen, Eddie Skoller og Sebastian alle på programmet.

I maj 1984 fik Albertslund sin egen børnefestuge. Børnefestugen er en festuge, der er opstået nedfra af særlige ildsjæle. Børn, forældre og pædagoger deltager i alle aktiviteterne. I de fem dage børnefestugen varede i 1984 var Birkelundparken sat på den anden ende. I dag afholdes festugen i Kongsholmparken og strækker sig over tre aktive dage under mottoet "Institutioner gør noget sammen". Børnefestugen er en af stjernerne, som funkler og gør Albertslund til en helt særlig by for børnene og fællesskaber!

Her på planchen om 1980'erne skal vi også lige tilbage til 1974, hvor første udgave af det, vi i dag kender som MusikTeatret, så dagens lys. Dengang blev det etableret og døbt Aktivitetshuset omkring et torv, der fik navnet agoraen - efter græsk forbillede. Et par år efter tog huset navneforandring til Albertslundhuset. Udover agoratorvet blev både hovedbibliotek og biograf indrettet her. Agoraen blev ombygget til en koncertsal med plads til 1200 tilskuere i 1984, som en del af en større opdeling og ombygning af Albertslundhuset. Det havde nu vokset sig fra at være et lokalt aktivitetscenter til at være Vestegnens kulturhus, der nød godt af nærheden til S-toget og den centrale placering i forhold til omegnskommunerne. Huset var som i dag i stand til at holde både kongresser, rockkoncerter og internationale teaterforestillinger. I 1996 fik koncertsalen et scenetårn, der blev beklædt med lister af cedertræ. Tårnet muliggjorde endnu bedre scenografi og huset tog navneforandring til MusikTeatret Albertslund, som det hedder den dag i dag.