

Ønsker til kommende halbyggeri i Albertslund Kommune

Da jeg desværre ikke har mulighed for at komme til borgermødet om det kommende halbyggeri ved Albertslund Stadion kommer her et skriftligt input.

Min baggrund for at byde ind til processen er en ansættelse som Idræts- og fritidskonsulent i kommunen fra 2008 til 2016, hvoraf jeg i halvandet år var placeret på Albertslund Stadion. Fra 2016 til januar 2018 var jeg idræts- og foreningskonsulent i Hvidovre Kommune, hvor jeg havde fornøjelsen af at stifte bekendtskab med idrætsfaciliteterne i en stor omegnskommune med mange specialiserede funktioner, og så hvilken betydning en større specialisering havde for idrætslivet.

Samtidig er jeg som albertslunder og aktiv i både AIF Fodbold og Tennis været bruger af Albertslund Stadion siden 1984. I dag er jeg fodboldtræner i AIF fodbold og aktiv forældre i AIF Badminton og bruger således stadion mellem tre og fem gange om ugen.

Så jeg kender derfor Albertslund Stadion som både arbejdsplads – med indsigt i aktiviteten i dagtid – og som fritidsbruger efter arbejdstid.

Albertslund Stadions fordele og ulemper

Albertslund Stadion er efter min mening et af Danmarks flotteste kommunale idrætsanlæg. Der er masser af lys, luft og beplantning omkring Stadion og indendørs- såvel som udendørsfaciliteter er flot vedligeholdt og renholdt. Selvom Stadion er bygget i røde sten fremstår indgang og fællesarealer lyse og venlige. Gennem de seneste år har Albertslund Stadion arbejdet på at øge gennemsigtigheden på anlægget ved at beskære og fælde buske og træer, så man som bruger har bedre udsyn til boldbanerne og ved at lave vinduer til hal A og vinduer i døren til Hal B – eller er det omvendt☺.

Men den gode plads og megen luft omkring Stadion kan i nogle tilfælde også være en ulempe. Ofte virker der tomt, selvom der faktisk er meget aktivitet. F.eks. er der mandag eftermiddag/aften otte fodboldhold, flere badminton- og tennishold, som træner, men der er alligevel langt mellem brugerne og de mange mennesker ses mest ved cykelstativerne. Samtidig betyder rigeligheden af fodboldbaner, at stadion ofte har en meget intens prime time mellem 17.00-20.00, mens at stadion kl. 20.15 kan virke næsten tomt.

Derfor kunne jeg drømme om en ny hal, der samlede flere idrætter, der i dag er i de mindre decentrale haller, på Albertslund Stadion. Mest oplagt ville det være at hallen tilgodeså AIF Gymnastik, men også Albertslund Taekwondo, Albertslund Fægteklub og AIF bordtennis kunne indtænkes som nye brugere. Samtidig kunne ALOT, som i dag starter alle sine aktiviteter ved Albertslund Stadion, knyttes tættere til anlægget gennem depotfaciliteter eller andre funktioner.

Jeg tror det ville give Albertslund et kæmpe idrætsmæssigt løft, hvis flere oplevede det mere mangfoldige idrætsliv som eksistere i kommunen, som en samling af flere idrætter i samme anlæg vil give. Jeg håber derfor at arbejdet i højere grad kommer til at give kommunalbestyrelsen et billede af, hvordan et Albertslund Stadion som Albertslund Kommunes idrætscentrum vil se ud, fremfor blot ønsker til en hal 3.

Ønsker til den nye hal

Hvis ovenstående skal kunne realiseres betyder at fokus for det nye halbyggeri skal være:

- Fleksibel hal, der kan deles eller som er større end 20*40, men som til håndbold, futsal mv. kan skaleres ned.
- Prioritering af midler til at lave en sal f.eks. 20*20 til kampsport, senior gymnasastik mv
- Prioritering af midler til depoter, da depotplads ofte er den væsentligste barriere for at flytte aktiviteter fra et sted til et nyt.

Jeg ved at det er et stort ønske for idrætten at få tilskuerpladser. Men min erfaring fra Hvidovre med floorball, volleyball, futsal i bedste rækker og håndbold og basket i næstbedste, er at tilskuerpladserne meget sjældent bruges af mere end 50-100 mennesker. Derfor håber jeg meget at idrætten vil besinde sig i forhold til, hvor mange midler man vil bruge på denne post, fremfor f.eks. mere depotplads og evt. flere funktioner på Stadion.